



Nieuwsbrief

Stichting Kerk en Vluchteling

December 2021

Contact secretaris:
pastor Niek van Waterschoot
Bureau Elisabeth-parochie
Alberdingk Thijmstraat 2,
4532 CZ Terneuzen
telefoon: 0115-616006
niekvanwaterschoot@eparochie.nl

Bankrekeningnummer:
Rabobank
NL27RABO 01140.26.173

Website:
<https://stichtingkenv.nl/>

Facebook:
<https://www.facebook.com/KerkenVluchteling/>

BESTE MENSEN

Wat een vreemde periode hebben we met ons allemaal achter de rug. Corona dwong ons ook als stichting Kerk & Vluchteling om de activiteiten te stoppen en in "winterslaap" te gaan. Maar verzoeken om daar waar nodig geldelijke steun te verlenen bleven maandjesmaat doorgaan, zodat wij daar aan konden voldoen. Het ging dan o.a. om vervoerskosten van vluchtelingen die om verschillende redenen naar de ambassade moesten, om gezinshereniging e.d. Gelukkig bleven er ook donaties komen van de verschillende kerken zodat ook wij weer zaken konden honoreren. Ook individuele donaties mochten we verwelkomen. Heel hartelijk dank hiervoor aan een ieder. We gaan er vanuit dat we in de toekomst opnieuw ons steentje als stichting kunnen en mogen bijdragen, met uw hulp en aandacht.

Cees Cosijn
Penningmeester.

VOORAANKONDIGING AVOND KERK EN VLUCHTELING ZEEUWSCH-VLAANDEREN

Op dinsdag 15 februari 2022 organiseert de Stichting Kerk en Vluchteling een avond met politieke partijen uit Terneuzen. Na de inloop vanaf 19.00u begint de avond om 19.30u in de Emmauskerk in Terneuzen. Per 1 januari 2022 wordt de nieuwe wet inburgering van kracht. We horen graag van de politieke partijen uit de raad wat hun visie is op het lokale vluchtelingenbeleid. De avond is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.

Na een tijd als bestuurslid ons team versterkt te hebben is Rina Oosterling gestopt met haar taken bij ons.

Rina,

Bedankt voor uw inzet.



OPROEP

Als werkgroep Kerk & Vluchteling zijn wij op zoek naar mensen die een warm hart hebben voor de kerk en voor de vluchteling. Onze oecumenische stichting zet zich al jaren in voor vluchtelingen. We ondersteunen de vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen met donaties die we ontvangen via collectes uit de kerken. Onze lijnen zijn kort. We organiseren ook ontmoetingsavonden met vluchtelingen, en hebben een tijdje terug een voorlichtingsfilm gemaakt. Ook in deze tijden met het corona virus zijn vluchtelingen nog kwetsbaarder, en blijven zij onze aandacht en zorg extra nodig hebben. We hebben een fijne werkgroep van 7 mensen. Maar het zou wel verfrissend zijn om wat nieuwe mensen in onze werkgroep te mogen verwelkomen. Heeft U interesse voor onze werkgroep? Mail naar niekvanwaterschoot@eparochie.nl Of bel ons 06- 54694239

OPVANG VLUCHTELINGEN

Twee maanden geleden meldde ik dat ik in de Noodopvang/Pre-POL te Goes voorlichting zou gaan geven aan pas in Nederland aangekomen vluchtelingen. Alles, werkelijk alles is nieuw voor hen: andere taal, andere cultuur, religie, gewoonten, omgeving enz. enz.

Ik vertel dan over de procedures die ze moeten doorlopen en wat hen zoal te wachten staat in de komende tijd.

In Goes doe ik dit nu al een periode wel even onderbroken vanwege een Corona uitbraak aldaar en inmiddels ben ik ook begonnen in Middelburg in de Noodopvang en dat alles steeds met veel plezier. Formeel doe ik dit vrijwilligerswerk namens VluchtelingenWerk Nederland en als bestuurslid van Kerk & Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen beschouw ik het werk mede namens die Stichting.

De communicatie gebeurt op verschillende manieren. Vanwege de urgentie van de voorlichting doe ik zo mogelijk aan groepsvoorlichting, groepen van zo'n 20 man. Bijvoorbeeld aan een groep van mannen die goed Engels spreken. Aan groepen mannen die enkel Arabisch spreken en daarvoor heb ik enkele jongens ontdekt die Engels studeerden in hun thuisland en dus kunnen optreden als tolk. Voor andere talen kan er gebruik gemaakt worden van telefonische tolken. Denk aan o.m. Kurdi, Tigrynia, Farsi, Turks.

Naast de voorlichting m.b.t. de asielpcedure, de interviews door de IND (Justitie), vertel ik hen ook over de mogelijkheden hun vrouw en kinderen naar Nederland te laten overkomen wanneer ze een vergunning hebben verkregen.

De meerderheid van de mensen is afkomstig uit Syrië en Jemen. Verder uit Turkije (Günes aanhangers), Pakistan, andere landen in het Midden Oosten en verschillende landen in zowel west als oost Afrika.

Naast de procedurele vragen zijn de vragen die bij de mensen leven veel en divers en ruime aandacht besteed ik dan ook aan het beantwoorden van vragen. Antwoorden krijgen na weken van onzekerheid en ook aandacht krijgen, naar je geluisterd worden doet velen zichtbaar goed en dat wordt ook verbaal geuit.

De periode in een Noodopvang is moeilijk. Geen privacy, weinig faciliteiten en mogelijkheden en ook nauwelijks financiële middelen. Ik schreef het in mijn vorige bijdrage al dat ik mezelf troost met de gedachte dat vele vluchtelingen overal ter wereld in veel erbarmelijkere omstandigheden verkeren dan hier in Goes en Middelburg. Denk eens aan de mensen tussen Polen en Belarus die vermalen worden door de politiek en vele andere slechte opvangplekken. Dit alles neemt echter niet weg dat Nederland, zich een beschaafd land noemend, zou moeten zorgen dat de opvang voor de vluchtelingen, die in ons midden en binnen onze grenzen verblijven, beter op orde zou moeten hebben. We hebben wel met mensen van doen die, om wat voor reden dan ook, hun huis en haard verlaten hebben.

Jilly van den Aemele

Bijdrage nieuwsbrief.

Beste mensen:

door Cees Cosijn

Opvang vluchtelingen:

door Jilly van den Aemele

Oproep;

door Paula van Harn-Weststrate

Voor aankondiging::

Niek van Waterschoot



Even napraten na een groepsvoorlichting met enkele deelnemers. Links van mij een oud-cliënt Khaled die tolkte.

Slaapplek te Goes, Zowel boven, achter het gordijntje, als aan weerskanten naast die slaapplek weer andere slaapplekken.

