



Nieuwsbrief

Stichting Kerk en Vluchteling

Januari 2024

Contact.

Telnr: +31642825466 (Cees Cosijn)

Email: KerkenVluchtelingZVL@Gmail.com

Website: <https://Stichtingkenv.nl>

Facebook: [https://facebook.com/ KerkenVluchteling/](https://facebook.com/KerkenVluchteling/)

Banknr. NL27RABO.01140.26.173

OPROEP

In werkgroep Kerk & Vluchteling zijn wij op zoek naar mensen die een warm hart hebben voor de kerk en voor de vluchteling. Onze oecumenische stichting zet zich al jaren in voor vluchtelingen. We ondersteunen de vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen met donaties die we ontvangen via collectes uit de kerken. Onze lijnen zijn kort. We organiseren ook ontmoetingsavonden met vluchtelingen, en hebben enkele jaren terug een voorlichtingsfilm gemaakt. We hebben een fijne werkgroep van nog maar 5 mensen. Maar het zou wel verfrissend zijn om wat nieuwe mensen in onze werkgroep te mogen verwelkomen. Heeft U interesse voor onze werkgroep? Mail naar kerkenvluchtelingzvl@gmail.com Of bel ons +31642825466 (Cees Cosijn)

CRISIS-NOOD-OPVANGEN in ZEEUWS VLAANDEREN

We kennen hier sinds anderhalf jaar 3 CNO's. In Aardenburg, Hulst en Terneuzen. Daar verblijven vluchtelingen uit veel verschillende landen, uitgezonderd uit Oekraïne. De Oekraïners worden in aparte lokaties opgevangen, verspreid over diverse plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen. Voor hen geldt een aparte regeling omdat dat land een associatieverdrag met de EU heeft. Zij mogen bijvoorbeeld werken in tegenstelling tot de andere vluchtelingen.

CNO's, het woord zegt het al, zijn echt crisisvoorzieningen omdat de overheid voor onvoldoende passende opvangplekken heeft gezorgd. Men ontvangt wel veel vluchtelingen binnen onze landsgrenzen maar verzuimt om daar behoorlijk voor te zorgen. Wanneer men mensen ontvangt als beschaafd land, dient men er n.m.m. ook als zodanig voor te zorgen.

1) Na al enkele keren een verlenging van de openingsduur voor de CNO's is die in Aardenburg in december jl. gesloten.

2) In Terneuzen wordt de opvang per april 2024 uitgebreid met enkele tientallen bewoners en wordt dan een COA lokatie. Dat betekent dat de bewoners meer faciliteiten krijgen.

Nu ontvangt men de maaltijden en uiteraard logies en nog euro 12,50 zakgeld per week. Daar moet men wel zijn/haar toiletartikelen van kopen en tabak. De meerderheid van de bewoners zijn rokers.

3) Het plan is dat in Hulst een nieuwe opvang zal worden gebouwd voor 250 bewoners, voor zowel vluchtelingen uit Oekraïne als uit allerlei andere landen. Tot die tijd blijft de oude CNO open. Het plan is dat die opvang de deuren opent in 2025.

In de CNO's brengen de bewoners vrijwel altijd hun dagen in ledigheid door. Er zijn nauwelijks faciliteiten zoals ik al opmerkte. Wel is er wekelijks een paar uur Nederlandse les, dat door enkele vrijwilligers wordt gegeven. Ook wordt er spreekuur gehouden door een huisarts. De medische voorzieningen zijn beperkt en de tandartshulp is ook basaal. Bij serieuze medische problematiek is er uiteraard wel de nodige aandacht. Een probleem vormt werk. Men kan niet werken omdat de bewoners geen BSN nummer hebben wat nodig is om te kunnen werken. Bewoners in een CNO worden niet in de gemeente geregistreerd waar ze verblijven en daarom kunnen ze nog geen BSN nummer krijgen.

Zowel in Hulst als in Terneuzen verblijven er bewoners sinds augustus 2022 en zij wachten nog steeds op een beslissing van de IND. Sommigen wachten zelfs nog op een interview. Na zo'n interview wordt er pas beslist of de mensen een verblijfsvergunning krijgen of niet. Deze periode van lang wachten is omdat de IND stelt met een groot personeelstekort te kampen heeft. Dat heeft begrijpelijkerwijs een zeer nadelige invloed op de mensen op allerlei gebied. Vooral de onzekerheid speelt hen parten.

Wekelijks kom ik minstens een dagdeel in de afzonderlijke crisiscentra om vooral ondersteuning te bieden en voorlichting te geven over de juridische procedures en documenten. Verder om de verhalen van de bewoners aan te horen en waar ze zich zoal mee bezig houden of beter uitgedrukt: wat hen bezig houdt. Van een verblijf in een crisiscentrum wordt men bepaald niet vrolijk!

Jilly van den Aemele

Beste mensen,

Het einde van 2023 nadert weer en voor onze stichting weer even tijd om de financiële balans op te maken van de afgelopen periode.

Wat opvalt is dat de giften vrij constant blijven waaruit wij weer waar nodig hulp kunnen geven aan vluchtelingen die daar behoefte aan hebben. Vaak gaat het om relatief kleine bedragen, denk aan € 100-150 wat voor deze individuele mensen juist een extra zetje kan geven en uiteindelijk als erg belangrijk wordt ervaren. Vaak komt de vraag voor extra financiële ondersteuning vanuit vrijwilligers die in contacten met vluchtelingen het signaal opvangen dat hulp wenselijk is. U kunt denken aan reiskosten, aanschaf noodzakelijke spullen of juridische kosten.

Dus hulp op maat.

Voorop staat dat deze ondersteuning vanuit de interkerkelijke stichting Kerk en Vluchteling zin heeft en een bijdrage levert voor een menselijke opvang van diegenen die deze steun nodig hebben. Zo kunnen we een Bijbelse opdracht vwb het omzien naar vluchtelingen praktisch gestalte geven. Veel dank daarvoor.

Ps; het komt wel eens voor dat we een gift ontvangen zonder duidelijke afzender waardoor wij een welgemeend bedankje niet kunnen sturen. Graag uw aandacht hiervoor.

Cees Cosijn.

Alle vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Zeeuws-Vlaanderen zijn op 7 november uitgenodigd om een voorstelling bij te wonen van New Dutch Connections met hun theatershow : Future Citizens Vluchtelingenwerk wil zo dit jaar alle vrijwilligers en stagiaires bedanken voor hun grote inzet voor vluchtelingen in Nederland. Deze theatervoorstellingen vinden op diverse locaties plaats door het land plaats, zo ook in het Scheldetheater in Terneuzen. Als bestuur van "Stichting Kerk en Vluchteling" waren we allemaal aanwezig die avond. De voorstelling vond plaats op het podium van de grote zaal. Live muziek wordt gespeeld en er wordt gezongen door vluchtelingen op instrumenten uit de thuislanden. Irak en Eritrea. Ze nemen ons mee in de muziek. Er wordt gezongen in het Farsi. Tijdens de voorstelling hoorden we het verhaal van iemand die gevlucht is naar Nederland. Hoe hij hier binnen kwam en waar hij tegen aanliep werd op een mooie toch wel komische manier neergezet door een talentvolle acteur die zelf ook ooit als vluchteling binnen kwam in Nederland. Het aangaan van de dialoog het opbouwen van relaties en het creëren van verbinding is wat Future Citizens zo bijzonder maakt. Niet alleen voor de vluchtelingen maar ook voor de vrijwilligers. Op zo'n avond worden we er weer bij bepaald hoe de vluchteling binnenkomt in Nederland na alles wat ze achter hebben gelaten. Mooi om je zo te kunnen inzetten voor de medemens. Na afloop was er nog een drankje in de foyer, Daar signeerde de acteur Mo Hersi zijn zelf geschreven prentenboek Mo en Co "De drie kleuren pet" Afsluiting van een mooie avond!

Ankie Oppeneer.



In Memoriam Anita Hinneman.

Anita Hinneman was nog niet zo lang bestuurslid maar wel al heel lang begaan met mensen in nood Ze was actief in het Leger des Heils en ze begeleidde ook vluchtelingen.

In November 2022 verloor ze haar man na een lange periode van ziekte en niet veel langer daarna werd ze zelf ziek en werd ze op 14 April 2023 thuisgehaald.

Ondanks dat we haar maar zo kort in het bestuur hadden missen we haar erg.

Ter herinnering aan haar het volgend stukje van haar uit de vorige nieuwsbief hier onder.

Rob Hille



Mens in nood.

Bewust heb ik gekozen voor het woord "mens in nood" i.pl.v. vluchteling omdat in de media dit woord soms zo negatief klinkt.

Galaten 6:2 vermeldt

Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus.

Īeder huis heeft zijn kruis, je kunt niet de last van de hele wereld op je schouder dragen, God heeft je schouder precies zo breed gemaakt voor de last die Hij je te dragen geeft." In deze welbekende uitspraken wordt iets gezegd over wie welke last zou moeten dragen. En die vraag is soms nog beste moeilijk te beantwoorden.

Via de gemeente Terneuzen werd mij ongeveer begin april gevraagd om vluchtelingen uit Oekraïne te begeleiden. Dit overviel me wel maar heb toen duidelijk gezegd dat ik een persoon zou bijstaan. Voor de eerste keer in mijn leven had ik zelf ook mijn grens aangegeven en dat werkte prima.

Ik maakte kennis met een jonge vrouw Vera (fictieve naam). Ze kwam uit het noorden van Oekraïne en haar ouders hadden haar de raad gegeven om te vluchten naar Europa. Onze eerste ontmoeting was op haar kamer in het Hampshire hotel. Gelukkig sprak ze Engels en zo konden we gemakkelijk converseren en een stappenplan opmaken. Zij had zelf al verschillende vragen op papier gezet en gingen we samen aan de slag.

Gelukkig kreeg ikzelf veel steun van de gemeente bij deze papierenoorlog.

Samen hebben we ook veel gelachen bv toen ze geld wou afhalen en niet wist hoeveel er nog op haar pasje stond. Ik zei probeer maar 20 euro en ja hoor het lukte. We schoten allebei in een lach en hebben toen samen bij bakker Bart koffie gedronken.

Het moeilijkste was wel het verkrijgen van een bankpas. Samen hebben we toen verschillende banken bezocht maar we kregen overal NEEN op onze vraag, maar dit is nu ook in orde gekomen.

Voor kleding hadden we afgesproken bij de kledingbank. Ik stond te wachten aan de bushalte om haar er naartoe te gaan. Groot was mijn verbazing toen niet Vera uitstapte maar nog 10 andere jonge vrouwen. Dit was wel even slikken maar zo hielpen ze elkaar.

Vera heeft momenteel een huisje, heeft werk en is zeer zelfstandig en ambitieus. Ze is ook zeer gelukkig in Nederland. We hebben nog contact en ik ben ontzettend trots op haar.

Anita –



Afscheid Paula van Harn

In oktober 2023 hebben we afscheid genomen van ons mede bestuurslid van Kerk& Vluchteling, Paula van Harn.

Ze was betrokken bij de stichting vanaf het eerste uur. (2004)

Ze heeft onder andere meegedaan met het verzamelen van handtekeningen voor de Pardonregeling.(in 2007 gerealiseerd)

Deze werden in den Haag in de 2^e kamer aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Justitie.

Verder was ze betrokken bij tal van andere activiteiten; koken met vluchtelingen, klussendienst aan huis voor vluchtelingen, en het geven van interreligieuze communicatie, het organiseren van ontmoetingsavonden met vluchtelingen.

Ze vond het nu tijd om haar talenten ergens anders in te zetten, namelijk bij het meehelpen met koken bij het ontmoetingscentrum JOTA in Oostburg.

We zullen haar inzet missen.

Het ga je goed Paula!

Rina Bakker

