



Nieuwsbrief

Stichting Kerk en Vluchteling

Mei 2020

Contact secretaris:
pastor Niek van Waterschoot
Bureau Elisabeth-parochie
Alberdingk Thijmstraat 2,
4532 CZ Terneuzen
telefoon: 0115-616006
niekvanwaterschoot@eparochie.nl

Bankrekeningnummer:
Rabobank
NL27RABO 01140.26.173

Website:
<https://stichtingkenv.nl/>

Facebook:
<https://www.facebook.com/KerkenVluchteling/>

COLLECTE GEZAMENLIJKE DIENST VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE EN DE VERBINDING IN BRESKENS

Deze gezamenlijke dienst van de Vrij Evangelische Gemeente en de Verbinding was in de kerk in Breskens. Op het collecterooster stond aandacht voor de vluchteling. De collecte heeft een mooi bedrag van € 492,05 opgebracht. Daarvoor allen hartelijk dank. Stichting Kerk & Vluchteling in onze regio probeert daar handen en voeten aan te geven door op te komen voor vluchtelingen, die in onze regio zijn terecht gekomen. Op te komen door zo nodig hand- en spandiensten te verrichten waar ze persoonlijk mee gebaat zijn. Soms is dat een geldbedrag voor iets, waarvoor ze geen middelen hebben en waarvoor ze ook geen ondersteuning krijgen. Dat kan een fiets zijn voor een kind dat naar school moet, contributie van een club, een vertaling van een brief of diploma, iets geheel onverwachts maar erg nodig. Het gaat altijd om betrekkelijk kleine bedragen, waar mensen dan even goed mee geholpen zijn. Of soms door onze stem te laten horen bij instanties en overheden ter ondersteuning van een persoon of een groep in onze regio. Zoals Jilly van den Amelee namens Kerk & Vluchteling aangaf is ook aandacht, dat enerzijds onbetaalbaar is en anderszins alleen wat van onze tijd kost, een belangrijke zaak. Serieuze aandacht en daarmee tijd voor hen zonder bemoeizuchtig te worden. Dat probeert Kerk & Vluchteling waar nodig ook te geven. Jilly koppelde zijn verhaal aan hetgeen Jezus naar Mattheüs 25 vers 31 – 46 gezegd heeft. En waarmee hij een beroep deed op de gehele kerk gemeenschap. Steun ons en doe mee. Dat laatste is ook nodig. West Zeeuws Vlaanderen is erg karig vertegenwoordigd in Kerk & Vluchteling, nl. door één persoon in een bestuur van 6 personen (dat ook al aan de smalle kant is). Als u mee zou willen doen door bereid te zijn wat tijd in deze Stichting te steken dan bent u van harte welkom. Indien u meer informatie wilt, neemt dan contact op met een van de bestuursleden.

VLUCHTELINGEN EN DE CORONACRISIS

Niet alleen voor ons Nederlanders en velen wereldwijd staat het dagelijks leven helemaal op zijn kop. Dat geldt natuurlijk ook voor vluchtelingen. Ook zij zullen, zoals een ieder van ons, de situatie op hun eigen manier ervaren en hun leven drastisch hebben moeten aanpassen.

- Een oud cliënt die al ruim 20 jaar in Nederland woont en een mooi nieuw leven opgebouwd heeft met een goede baan, zei me vorige week het volgende: "Jilly, jij kent als een van de weinigen mijn verleden. Ik ben mijn thuisland ontvlucht vanwege mijn grote problemen met de oorlog en de eerste jaren hier waren ook heel moeilijk. Ik dacht dat ik alle problemen al lang achter me had gelaten. Maar door deze Coronacrisis komen veel zaken van de oorlog weer terug boven".
- Velen ontvangen nu nauwelijks hulp en aandacht omdat veel kantoren van allerlei instanties gesloten zijn.
- Een goede zaak is denk ik, dat er van VluchtelingenWerk en het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland Youtube filmpjes over de Corona problematiek beschikbaar zijn in diverse talen.

We zonden die informatie door naar de bij ons bekende mailadressen.

- Veel Nederlanders missen de laatste weken hun naasten, hun familie zoals grootouders, kleinkinderen door niet op bezoek te kunnen, zelfs geen bezoek wanneer ze ziek zijn. Dat zal helaas nog een poos zo blijven. Misschien is het voor ons nu beter invoelbaar wat het betekent voor sommige vluchtelingen om hun familie al jaren te moeten missen.
- Een andere oud cliënt zei me onlangs: "Ik zou graag nog eens aan tafel zitten met mijn familie en dan samen eten. Dat mis ik".

Tot slot herhaal ik wat onze premier zei en dat voor ons allen geldt: "Hou vol! En bedenk dat we naar een andere maatschappij gaan met een "Nieuw Normaal".

OPROEP

Als werkgroep Kerk & Vluchteling zijn wij op zoek naar mensen die een warm hart hebben voor de kerk en voor de vluchteling. Onze oecumenische stichting zet zich al jaren in voor vluchtelingen. We ondersteunen de vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen met donaties die we ontvangen via collectes uit de kerken. Onze lijnen zijn kort. We organiseren ook ontmoetingsavonden met vluchtelingen, en hebben kort geleden een voorlichtingsfilm gemaakt. Ook in deze tijden met het corona virus zijn vluchtelingen nog kwetsbaarder, en blijven zij onze aandacht en zorg extra nodig hebben. We hebben een fijne werkgroep van 7 mensen. Maar het zou wel verfrissend zijn om wat nieuwe mensen in onze werkgroep te mogen verwelkomen. Heeft U interesse voor onze werkgroep? Mail naar niekvanwaterschoot@eparochie.nl

Of bel ons 06- 54694239

PRESENT

Vanuit de Stichting Present is contact gezocht met Kerk & Vluchteling. Dit als oriëntatie of en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dit zal in de loop van het jaar verder uitgewerkt worden. Present is een landelijke stichting. Het slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk wordt de mogelijkheid geboden voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, slechte gezondheid of sociaal isolement. Dit voor 1 dagdeel of langere tijd.

Bedankt
voor uw inzet
en uw giften.



Beste lezers, geïnteresseerden van de Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws Vlaanderen.

Gelukkig hebben we in het afgelopen jaar 2019 weer kunnen putten uit de giften die we mochten ontvangen.

Vaak via de diaconie van de diverse kerkelijke gemeenten en parochies maar ook via particulieren die een gift als goed doel voor onze stichting beschouwden.

Vanuit deze "pot" konden we opnieuw Noodhulp realiseren ter waarde van Euro 1150. Onderstaande ziet u waarvoor we dit geld in 2019 hebben gebruikt.

1. Bijdragen in de hoge reiskosten bij gezinsherenigingen.
2. Griffierechten/Legeskosten voor rechtbanken en de IND.
3. Bijdragen voor vertalingen.
4. Incidentele bijdragen voor levensonderhoud.
5. Reiskosten cliënten.
6. Kosten voor de film "In Veilige Haven" als middel voor bewustwording.

Vaak betreft het zeer **praktische uitgaven** zoals directe bijdrage in de te maken reiskosten, maar natuurlijk ook rechtstreeks voor levensonderhoud, zoals vermeld.

Hopelijk mogen we ook deze en komende periode weer op u rekenen, waardoor we de doelen die we als interkerkelijke stichting hebben gesteld een stukje dichterbij kunnen brengen.

BIJDRAGE

Regelmatig gaan er mensen naar Duinkerke en/of Calais om de vluchtelingen die daar in erbarmelijke omstandigheden verblijven bij te staan. Zo ook Annelies Veenhoven uit Zeeuws-Vlaanderen. Kerk & Vluchteling heeft haar daarin ook een financiële bijdrage toegezegd om haar hier in te steunen. Door de coronacrisis is het nu niet mogelijk om daarheen te gaan en hebben we de bijdrage nog even in de ijskast gezet voor als het weer mogelijk wordt om te gaan. In het stukje hiernaast vertelt Annelies er over.



WONEN IN HET BOS

Op ongeveer twee uur rijden hiervandaan – in Noord-Frankrijk- wonen mensen in het bos. Mannen, vrouwen, gezinnen met kinderen, jonge knullen in hun uppie van verschillende nationaliteiten en geloof met verschillende vluchtverhalen. Zij komen van ver, soms van heel ver en willen allen koste wat kost naar het Verenigd Koninkrijk.

Door mooie verhalen van familieleden, sociale media en mensensmokkelaars aangemoedigd steken zij al hun opgespaarde en geleende geld in de overtocht met het idee daar het beloofde land te vinden. Het lukt veruit de meerderheid om het Verenigd Koninkrijk te halen.

In de winter van 2016 brak de Franse overheid het opvangkamp in Calais af, in april 2017 brandde het kamp in Duinkerke af. Sinds die tijd leven de mensen simpelweg in de bosjes van industrie- en recreatiegebieden. De Franse overheid doet vrijwel niets om humanitaire hulp te bieden; ze zijn bang dat als ze helpen er nog meer mensen komen.

De Europese Raad van State heeft hen meerdere keren opgedragen de rechten van de mens te respecteren en meer voor deze mensen te doen, hen in elk geval van het minimum te voorzien; water, voedsel, sanitaire en medische voorzieningen. Helaas zonder gevolg.

De Franse overheid gedooft wel de hulp van humanitaire organisaties maar regelmatig worden in een soort razzia's alle spullen van deze mensen afgenomen, inclusief privébezittingen waaronder papieren die aantonen waarom zij hun land ontvluchten moesten. Kleding, slaapmiddelen, tentjes worden vernield. Mensen worden met traangas verdreven en vervolgens weer aan hun lot overgelaten.

Hoe men ook in politieke zin denkt over het bovenstaande....

Natuurlijk hebben deze mensen een ontvenderend gesprek nodig en moeten zij gewezen worden op de mogelijk- en onmogelijkheden van hun droom. Maar ondertussen.... Gaan wij zo met mensen om? Sinds 2017 ben ik in Duinkerke en Calais actief. In Duinkerke deel ik samen met een Vlaamse vriendin basisproducten uit zoals zeep, shampoo, scheermesjes enzovoort maar ook ondergoed, sokken en andere kleding. Mijn vriendin gaat 2 a 3 keer per week naar Duinkerke, zelf zamel ik spullen in en ga ongeveer eens per maand met haar mee.

Tevens help ik maandelijks in de keuken van Refugee Community Kitchen in Calais waar elke dag voor zo'n 2000 mensen een warme maaltijd wordt verzorgd, uitgedeeld door de verschillende hulporganisaties in Calais, Duinkerke en omstreken. Deze keuken draait volledig op vrijwilligers.

Ik probeer steeds nieuwe mensen mee te nemen en hen zo kennis te laten maken met deze voor ons zo onbekende wereld. Het werk in de keuken is leuk werk, in een gezellige sfeer en je weet dat je op een hele directe manier hulp biedt aan mensen die in erbarmelijke omstandigheden leven.

Wil je een keer mee naar de keuken? Neem contact met me op!

Verder zamel ik ook spullen in voor Help Refugees die ook in de loods in Calais gevestigd zijn, zoals dekens, slaapzakken, schoenen, warme kleding.

Ik besef dat mijn aandeel in de hulp een druppel op een gloeiende plaat is, dat het probleem blijft bestaan en het hopeloos lijkt. Maar ik kan het simpelweg niet uit mijn hoofd krijgen dat er op ongeveer twee uur rijden hiervandaan mensen in het bos wonen...

Annelies Veenhoven

Tel nr 0115 563595/06 12182725, e-mail: veenhoven@zeelandnet.nl

Corona-update: aangezien Frankrijk in lockdown zit, is het voorlopig onmogelijk om te gaan helpen.

Ook de keuken is helaas genoodzaakt geweest te stoppen met hun werk, omdat zij de veiligheid van de vrijwilligers en de vluchtelingen niet konden garanderen. De Franse overheid beloofde de zorg op zich te nemen maar maakt daar in de praktijk bijzonder weinig werk van en iedereen maakt zich grote zorgen nu het coronavirus ook is uitgebroken onder de vluchtelingen. We kunnen alleen maar hopen en bidden om kracht en compassie. Bidt u mee?

Bijdrage nieuwsbrief.

Collecte gezamenlijke dienst;
door Rina Oosterling

Present:
door Rina Bakker

Vluchtelingen en de corona crisis;
door Jilly van den Aamele

Oproep;
door Paula van Harn-Weststrate

Beste lezers, geïnteresseerden van de
Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws
Vlaanderen;
door Cees Cosijn

Wonen in het bos;
door Annelies Veenhoven

Bijdrage;
door Rob Hille